

C, SD eller LPo. Hur väljer du?

När det blir valtider, så går alla partier ut och lovar guld och gröna skogar åt landsbygden. Gröna skogar har vi ju redan, bortsett från områden med skogsbränder. Men i stället för guld har vi förtorkade åkrar och betesmarker. Efter nästa självdeklaration kommer vi att ha än färre jordbrukare och än sämre självförsörjningsgrad. Och i många fall hinner kronfogden komma före deklaraionsinlämnandet.

Det finns i dag tre partier, som särskilt vill företräda landsbygden. Övriga har en liten klyscha i sitt partiprogram för att åtminstone på papperet visa att man bryr sig. Valfläsk brukar det kallas.

Centerpartiet har av tradition varit det stora landsbygdspartiet. Ute i kommunerna finns många lokala företrädare som vikt sitt liv åt Centerrörelsen och som gör allt de kan för att påverka politiken. Den traditionelle medlemmen ute på landsbygden har dock en mera konservativ inställning än centermedlemmarna inne i storstäderna och har därför svårt att ta till sig alla nyliberala idéer som framförts.

Särskilt svårt har man haft för tankar om EU-medlemskap, fri invandring, månggifte och slopad skolplikt. Här har SD sett en möjlighet att fånga upp missbelåtna C-medlemmar genom att presentera sig som ”Det nya landsbygdspartiet”. Budskapet klingar lika falskt som när Moderaterna gick ut och kallade sig ”Det nya arbetarpartiet”. Så frågan är om SD älskar landsbygden för landsbygdens egen sak – eller man bara älskar väljarnas röster i valet. Jag är helt övertygad om att det är det senare som gäller. För SD kommer alltid invandringen att vara huvudfrågan och landsbygden en underordnad fråga.

Så har vi då det – ännu så länge – lilla Landsbygdspartiet oberoende, som jag företräder. Här är landsbygden själva grunden till att partiet bildades och vår absoluta prioritet. Allt annat är underordnat – även invandringen – där vi naturligtvis också har en åsikt. Vi vill gärna hjälpa till när människor måste fly från sina hemländer. Men samtidigt styrs vi av vårt medfödda bondförnuft: Hur många kan vi ta hand om på ett bra sätt. Vad klarar vi av?

Vi har således inte samma generösa invandringspolitik som C, men inte heller samma strama som SD. Det finns ytterligare en stor skillnad gentemot SD. Vi välkomnar den utrensning som Jimmie Åkesson gjort i syfte att få partiet att framstå mera rumsrent. Men frågan är hur väl han lyckats? När det nu bara är några dagar kvar till valet, så är det inget av de övriga partierna som litar på SD och vill samarbeta med dem. Vi i Landsbygdspartiet har aldrig haft några bruna rötter och aldrig behövt utesluta några rasistiska medlemmar. Vi är övertygade om att den dag vi kommer in i Riksdagen, så kommer alla partier att vilja samarbeta med oss, eftersom vi står oberoende i blockpolitiken.

Nu måste vi bara övervinna motståndarnas argument: ”Det är en bortkastad röst att rösta på LPo. Ni kommer ändå aldrig in i Riksdagen”. Det är lika dumt som att inte ge sina småbarn mat – ”Ni kommer ändå aldrig att bli vuxna”.

Denna debattartikel riktar sig särskilt till er i städerna. Ni är i absolut majoritet och om ni inte förstår att även städerna behöver landsbygden – ja, då är Sverige riktigt illa ute.

Ta en blank valsedel och skriv dit ”Landsbygdspartiet oberoende”.

Erika Söregård, partiordförande Landsbygdspartiet oberoende

Erika Söregård 0768-533345
Ättehög 1442

26875 Tågarp, Svalöv/Skåne
erika.sorengard@landsbygdspartiet.org